

Go!



Een leven getransformeerd door toewijding

DOSSIER

Voedselhulp:
een ketting van solidariteit

“Getransformeerde levens”



Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.



Een verbintenis die evolueert

Ik ben net een bezoek gaan brengen aan de wijk waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. In de afgelopen 45 jaar is er veel veranderd. Ik was ontroerd door de vernieuwing van de winkels en de gevels. Alleen de school en het algemene uitzicht van de trottoirs en kruispunten waren nog herkenbaar. De snoepwinkel waar ik mijn zakgeld uitgaf, is veranderd in een ijzerwarenwinkel. Jammer!

Desondanks zou ik niet van transformatie spreken, dat zou een misbruik van taal zijn. In de slogan die dit jaar gekozen werd voor het Leger des Heils, zit het idee van een verandering van natuur, staat, of richting. Als ik het beeld van de plekken van mijn jeugd gebruik, zou dat betekenen dat mijn straat een rivier is geworden die uitkomt in een riviermonding.

De transformatie van een leven in de betekenis die wij eraan geven, is het idee van een materiaal dat een nieuwe toestand bereikt. Het brooddeeg wordt getransformeerd door de bakkerij, het hout wordt een meubel door vakmanschap en arbeid. Er is een startmateriaal en, na een proces van transformatie, komt er een resultaat uit.

Wat is dan een getransformeerd leven? Het is geen langzame evolutie door opvoeding of training. Het is geen verandering van omgeving of gewoontes die leidt tot evolutie. Het is zelfs niet het

resultaat van plastische chirurgie die alleen de uiterlijke uitzicht van het lichaam aanpakt.

Een getransformeerd leven hoort niet thuis deze categorieën, niet afzonderlijk, niet samen. Het is een leven dat in kleine stapjes gedoemd is tot degenereren en inslapen, maar dat overgaat naar een vernieuwde vorm, bestemd om eindeloos door te gaan. Een weg van een langzame afbraak van cellen, hersenen en het verlangen naar een glorieuze hoop! Een leven in toestand 1 dat van aard verandert naar staat 2.

Dit is de reden waarom wij van transformatie spreken, zowel tegen de jongeren als tegen de stervenden, tegen de gezonde rijkelui als tegen de arme mensen zonder hoop. Onze missie zou ontmoedigend zijn als deze zou stoppen voor de poorten van de eeuwigheid. Alsof tranen niet konden veranderen in kreten van vreugde. Maar soms vraagt het tijd. Dit is de betekenis die we geven aan enerzijds een kop koffie en anderzijds aan een gebed. In elk mens is er plaats voor de glorieuze helderheid die voor hem is weggelegd, zelfs na een mislukking. Er moet iets ingrijpend gebeuren door het geloof in Jezus, de Opgestane. Hij is als eerste overgegaan van sterfelijke aard naar een eeuwige natuur. De mislukking van het kruis wordt een overwinning.

Het werk van het Leger des Heils mag nooit nalaten hiervan te getuigen. Niet meer, maar ook niet minder. ■

Majoor Jean Olekhovitch
Nationaal officier voor België



“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, om op U te vertrouwen en U te dienen. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.” Psalm 84:6-7



Dankbaarheid

Ontdek de manier waarop het Leger des Heils u voorstelt om de Veertigdagentijd te beleven

De vasten is de periode van 40 dagen die voorafgaat aan Pasen. Deze periode, die binnen de christelijke kerk op verschillende manieren wordt beleefd, is voor sommigen een tijd om zich de 40 dagen vasten van Jezus in de woestijn te herdenken. Een symbool van innerlijkheid, de zoektocht naar het essentiële, en een afstand doen van de omringende wereld. Voor anderen is het een tijd jezelf een spiegel voor te houden en berouw te tonen. Weer anderen beschouwen het als een tijd die gericht is op anderen, van solidariteit.

Tijdens de vasten kunnen we ook met verwondering en ontzag het leven van Jezus op aarde overdenken en het kwelling van zijn offer accepteren, zodat we in de ochtend van Pasen klaar zijn om ons te verheugen in de verrijzenis.

In Psalm 107: 1-2 lezen we deze woorden: "Loof de Heer, want Hij is goed! Ja, zijn goedheid duurt voor altijd. Laat degenen die door de Heer zijn verlost dit zeggen, degenen die Hij heeft verlost uit de macht van de vijand."

Sinds enkele jaren worden de gemeenschappen van het Leger des Heils over de hele wereld uitgenodigd om de vastenperiode intens te beleven en zo samen te komen met alle christelijke kerken. Tijdens de vasten van 2025 nodigen wij u uit om een eenvoudig ritme van dankbaarheid aan te nemen, om de goedheid van God te erkennen en hierover na te denken. Met een bewuste praktijk voor elke dag hopen we dat u een hart van dankbaarheid zult ontwikkelen en een ritme dat ook na de vastenperiode zal aanhouden.

Van 3 maart tot 19 april kan u ons volgen op de YOUVERSION BIBLE app met het dagelijkse leesplan over dankbaarheid.

Traditioneel nodigt het Leger des Heils ons uit om tijdens deze periode een week te wijden aan het opzietten van het overbodige en een uitzonderlijke gift te doen tijdens de kerkdienst. Deze zal plaatsvinden op zondag 6 april 2025. ■

Vasten 2025
DANKBAARHEID

Een voorstel voor een dagelijks traject voor de Veertigdagentijd voor Pasen


Zondag
Sabbat

Maandag

Creëer een visuele herinnering aan Gods goedheid jegens jou


Dinsdag

Beoefen dankbaarheid in gemeenschap

Woensdag

Probeer een dagboek bij te houden


Donderdag

Overdenking eind van de dag


Vrijdag

Dankbaarheid jegens anderen

Zaterdag

Erkenning van het kruis



Ontdek de boodschap van generaal Lyndon Buckingham op onze website.

Een offer van afstand doen voor de internationale missie van het Leger des Heils.

Bedeling van voedselpakketten: een solidariteitsketting

Voedselhulp, een pijler van de activiteiten van het Leger des Heils

Voedselhulp is een van de belangrijkste activiteiten van onze korpsen en instellingen. Het kan verschillende vormen aannemen: straatbedeling, solidariteitsmaaltijden, voedselpakketten, sociale restaurants, maar ook het bereiden van maaltijden voor de bewoners van onze instellingen. In 2024 werden er meer dan 45.000 maaltijden, ontbijtjes en voedselpakketten aangeboden door het Leger des Heils in België aan «onzichtbare» begunstigden: mensen die in moeilijke omstandigheden leven of dakloos zijn. Daarenboven komen nog 300.000 maaltijden die elk jaar worden bereid voor de bewoners van onze instellingen.

De voorbereiding en uitdelen van solidariteitsmaaltijden en voedselpakketten vereist de inzet van een ketting van onmisbare schakels, zonder wie deze acties niet mogelijk zouden zijn. Dat zijn de vrijwilligers en vaste medewerkers van het Leger des Heils, maar ook partnerbedrijven, mecenasen, donateurs en openbare diensten (onder andere de OCMW's en niet te vergeten de Voedselbanken en Europese fondsen). ■



Een onvoorwaardelijk onthaal

“

“Deze service doorbreekt de isolatie waarmee onze begunstigden geconfronteerd worden: ze voelen zich erkend en dat maakt hen menswaardiger.”

↪ Maatschappelijk werker van het OCMW

“In het pakket zitten producten voor een feestelijke maaltijd, die nu toegankelijk worden voor mensen die ze zich niet zelf kunnen veroorloven. Het brengt ook wat variatie in hun voeding.”

↪ Maatschappelijk werker van het OCMW

“Ik ben alleen. Dit bezoekje is een welgekomen verrassing voor mij tijdens de kerstperiode.”

↪ Begunstigde

“Ik kijk vol spanning uit naar het bezoek van de bezorgers!”

↪ Begunstigde

“De rondgang opent onze ogen voor de armoede die zo dichtbij is. Eenzaamheid is een constante bij elk bezoek. Overal spraken de mensen over hun leven.”

↪ Vrijwilliger bij de distributie van pakketten

“Onze motivatie? Een beetje vreugde en hoop brengen tijdens de feestdagen voor degenen die dit het meest nodig hebben. We worden overvallen door een goed gevoel door hun glimlach en gemeente bedankjes!”

↪ Vrijwilliger bij de distributie van pakketten

“We hopen dat deze actie een beetje hoop en vreugde brengt aan mensen in moeilijkheden, en zo bijdraagt aan het geven van kracht om vooruit te gaan.”

↪ Sponsorrend bedrijf

“Ik coördineer al 25 jaar de distributie van de kerstpakketten van het Leger des Heils België. In het begin was ik bang dat ik hierin niet goed zou slagen, maar dat lukt wonderwel dankzij de enthousiasme van de vrijwilligers, de steun van de bedrijven en de ontroerende reacties van de begunstigden. Het zou jammer zijn geweest mocht ik hier niet op de één of andere manier aan deelnemen.”

Projectcoördinator bij het Leger des Heils

”

Kerstmis, het hoogtepunt in de distributie van voedselpakketten



Klaarmaken van de kerstpakketten, december 2024 in Brussel

De kerstperiode, midden in de winter, is één van de grote hoogtepunten van het jaar voor onze voedselhulpactie. In 2024 – zoals al meer dan 50 jaar in Brussel – organiseerde het Leger des Heils een grote kerstpakkettenactie voor daklozen, mensen die in moeilijke of in eenzame omstandigheden leven.

Dankzij de niet-aflatende inzet van de vrijwillige teams en de leden van het Leger des Heils, de vrijgevigheid van het publiek via de geschonken bedragen tijdens de kerstpotten, en de betrokkenheid van de bedrijven die de actie ondersteunen, werden 420 pakketten samengesteld.

220 pakketten werden aangeboden aan wie solidariteitsmaaltijden ontvingen die op dinsdag en vrijdag in het posthuis van Brussel-Centraal werden geserveerd, of tijdens een feest dat werd georganiseerd voor mensen in een precare situatie in samenwerking met de twee Brusselse posten.

200 andere pakketten werden bij mensen met een laag inkomen en beperkte mobiliteit

thuisbezorgd, die door de sociale actiecentra van de Brusselse gemeenten worden ondersteund. 40 chauffeurs en begeleiders reden rond in de stad om kerstpakketten te bezorgen, inclusief een feestmaaltijd met lekkernijen en nuttige geschenken.

Nieuw dit jaar: tijdens de thuisbezoeken boden de vrijwilligers de mensen aan om in de komende tijdspanne opnieuw door het Leger des Heils bezocht te worden. Veertien mensen stemden hier mee in. Voedselhulp stelt ons zo in staat om contact te maken met kwetsbare mensen, een vertrouwensband op te bouwen en hen later bredere sociale hulp aan te bieden.

In andere korpsen in België werden ook verschillende kerstfeesten georganiseerd voor mensen in moeilijke situaties die het hele jaar door voedselhulp ontvangen. Een kwaliteitsvol feestprogramma werd voorbereid en een geschenkmand werd aangeboden. Ook de hoop en het goede nieuws van de komst van Jezus werd hiermee verkondigd! ■

In 2024

- Meer dan 45.000 maaltijden, ontbijten en voedselpakketten gedistribueerd
- Meer dan 300.000 maaltijden geserveerd in onze instellingen

De actie van het Leger des Heils vindt plaats in een context die onder spanning staat. In België wordt de voedselhulp geconfronteerd met een constante stijging van de aanvragen de afgelopen jaren, terwijl de toegewezen financiële middelen onvoldoende en precair blijven. Het is cruciaal om bewustzijn te creëren over het belang van verhoogde financiële steun om de duurzaamheid van deze essentiële diensten te waarborgen. De structuren die zich inzetten voor voedselhulp moeten versterkte sociale begeleiding krijgen om beter in de behoeften van de begunstigen te kunnen voorzien.

De FdSS verenigt twee zustervakbonden: de VZW Federatie van de Maatschappelijke Diensten en de VZW Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten. Beden verdedigen de specifieke belangen van hun leden: www.fdss.be/nl/voedselhulp/voedselhulp-consultatie/

Een echtpaar gepensioneerde officieren van het Leger des Heils uit Zwitserland neemt tijdelijk de leiding over het opvanghuis voor kinderen Clair Matin.

Sinds 6 november 2024 heeft luitenant-kolonel Meyner de overgangsleiding van dit tehuis op zich genomen. Samen met haar man Urs – hoewel ze gepensioneerd zijn – hebben ze besloten zich in dienst van het Belgische Leger des Heils te stellen.

In haar functies gedurende haar 40 jaar binnen het Leger des Heils heeft luitenant-kolonel Marianne Meyner heel wat ervaring opgedaan. Deze vaardigheden deed ze niet alleen op binnen sociale instellingen in Oostenrijk en Zwitserland, maar ook in de pastorale organisatie in Zwitserland en Duitsland. Ze was er tevens Secretaris-Generaal. Na haar pensionering heeft Marianne zich twee jaar vrijwillig ingezet als korpsofficier, terwijl ze ook tijd besteedde aan opdrachten in coaching. Haar carrière getuigt van een diepgaande inzet voor haar variërende missies in dienst van anderen, waarbij ze expertise, leiderschap en begeleiding combineerde.

Wat heeft u gemotiveerd om terug te keren voor deze tijdelijke missie, in het bijzonder in een instelling voor kinderen in moeilijke situaties?

Ik ben hier niet op eigen initiatief terechtgekomen! Mijn man en ik hebben gereageerd op het verzoek van de Territoriale Leider, kolonel Jacques Donzé. De stap werd gezet om het team te ondersteunen en de Major Jean Olekhovitch te ontlasten tijdens de zoektocht naar een nieuwe directeur of directrice.

Ik geef toe dat dit voorstel me charmeerde, temeer daar ik op 17-jarige leeftijd – voordat ik mijn verpleegkundeopleiding begon – daar zelf een korte tijd had doorgebracht (1974-1975) en er geweldige herinneringen aan overhield. Dit maakte de beslissing gemakkelijker.

Concreet, hoe ziet de missie van een interim-directeur van een kindertehuis eruit?

De uitdaging voor mij was om in korte tijd de best mogelijke relatie op te bouwen met de medewerkers, zodat ik hen snel kon ondersteunen. In principe is het in een instelling zoals Clair Matin belangrijk om de nadruk te leggen op de begeleiding en ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Ook al vergt het veel geduld en zelfs als er tegenslagen zijn, mag men deze missie voor geen enkel kind opgeven. Het is belangrijk het team te ondersteunen in hun taak om toekomstige volwassenen te helpen vormen.

Wat is uw visie voor deze instelling?

Het ondersteunen van deze relatief jonge groep medewerkers zodat ze zich op lange termijn kunnen ontwikkelen, met als doel een gevoel van samenhang en wederzijdse steun te creëren. Zo wordt dit een thuis, ondanks de omstandigheden uit het verleden.

Wat zijn de missies van het Leger des Heils en wat maakt ze uniek?

Onze missies worden uitgelegd in het Sociaal project van het Leger des Heils in België: Helpen – Begeleiden – Heropbouwen! Ons werk is uniek! Wij baseren ons op het beeld van de mens zoals beschreven de Bijbel.

Welke adviezen zou u geven aan de toekomstige directeur die het van jou overneemt?

Ik heb geen onfeilbaar recept, maar ik denk dat doorzettingsvermogen, vertrouwen, standvastig in genomen beslissingen en een duidelijke lijn in de opvoedkundige aanpak essentiële elementen zijn voor een gezonde sfeer binnen het team.

En tot slot wil ik niet alleen de naam van de instelling “Clair Matin” benadrukken: voor mij betekent dit dat elke dag een nieuwe

kans is voor een lichtpunt te ervaren in het leven van de jonge bewoners. Maar ook is er het adres, “Drie-Koningenstraat”... dat rechtstreeks verband houdt met het kerstverhaal. Deze drie koningen (betrouwbare, gekwalificeerde mannen...) die het kindje Jezus in de kribbe bezochten en de herders ontmoetten, eenvoudige en niet bevoorrechte mensen. Het is een beeld dat laat zien dat de vleesgeworden God iedereen verwelkomt, wie hij ook is en waar hij ook vandaan komt. ■

Christel Lecoq

“Elke dag is een nieuwe kans om het licht in het leven van de jonge bewoners van Clair Matin te ervaren”.

”



Luitenant-kolonel Meyner

De verrijzenis met Pasen

“Maart 2020. Alles gaat goed. Ik heb net mijn 60e verjaardag gevierd met mijn kinderen. Drie dagen later komt het nieuws: sluiting van restaurants, bibliotheken... gevolgd door de lockdown, de eerste die Frankrijk zal meemaken. Dus zit ik daar, net als zoveel anderen, een formulier in te vullen om mijn boodschappen te doen, terwijl ik van thuis uit werk. Heel snel gaat mijn gezondheid achteruit.

Na een consultatie via video, komt de diagnose: ik ben een van de slachtoffers van Covid-19. Vier dagen later stuurt de arts me door voor een spoedscan. Het team dat me ontvangt, houdt me daar gezien mijn toestand: 75% van mijn longen zijn aangetast. De volgende dag, toen er geen andere optie was, wordt de beslissing genomen om me in coma te brengen. Ik zal drie weken in deze staat blijven. Ik werd twee keer geïntubeerd. Drie keer werd mijn familie gewaarschuwd zich voor het ergste voor te bereiden.

En daar word ik dan wakker op Paaszondag. Een verrijzenis!

Ik verbleef nog een week in de intensieve zorg. Daarna werd ik overgeplaatst naar een geïsoleerde medische afdeling, speciaal ingericht voor covidpatiënten. Ik moest opnieuw leren drinken, eten, lopen... Mijn toestand liet het toe om me naar een revalidatieafdeling over te brengen. Ik ga terug naar huis in het Pinksterweekend. Alles samen tien weken ziekenhuis.”



“Ik kreeg terug voet aan de grond in het leven. Zonder echt besef waarom. Ik leef...”

”

De kracht van voorspraak

Ik heb niet veel herinneringen aan de eerste drie weken door mijn coma. Er komt één werkelijkheid naar voren: al deze zorgverleners tonen een ongekend engagement, professionaliteit en vastberadenheid, altijd met een zorgzame en attente menselijkheid. De artsen en hun teams zetten al hun kennis en vaardigheden in om, drie keer, ‘mij terug te halen’ en me weer tot leven te brengen. Ik zeg voortdurend: “Dank aan God, aan de broers en zusters. Waarbij ik al het zorgpersoneel reken.” Ik weet dat ik gedragen ben door opvolging van gebed en de tussenkomst van mensen, bekend of onbekend, van verschillende geloofsovertuigingen en zelfs zonder religie, die me er hebben doorgesleurd met hun positieve gedachten... Voor mij is het een belichaming van de ‘gemeenschap van heiligen’ die we oproepen als we ons geloof belijden!

Erkenning

Het is vandaag alweer 5 jaar geleden. En ik ben in leven! Zonder enige blijvende schade, behalve op mijn witte baard na. Voor mij begon op dat moment een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Een gelegenheid om de fundamenten in mijn werk, mijn relaties met anderen en mijn persoonlijke leven in een nieuw daglicht te plaatsen, gedragen door de woorden “Dank je wel” en een gevoel van “erkenning”.

Ik ben me ervan bewust geworden dat het belangrijkste niet ligt in doelen na te streven, maar bewust te leven in het heden.

Een appreciatie aan God en al wie voor mij heeft gezorgd en me heeft gesteund! Dichtbij of veraf.

Alle lof aan God, die me dit buitengewone geschenk heeft gegeven. Aan al die zorgverleners: zij brachten me terug naar het leven. Aan mijn familie, die zich heeft ingezet om te helpen, en ook vrienden, dierbaren en kennissen die me gedachten in hun gebed en voorbedes.

Ik vond mijn weg terug in het leven. Zonder precies te begrijpen waardoor ik nog in leven ben... Dat gaat mijn begrip te boven. Eén ding is zeker: ik ben schatplichtig. En ik wil aan dit nieuwe hoofdstuk van mijn bestaan een extra dimensie geven: waarschijnlijk rustiger, zeker gevoeliger en ook liefdevoller tegenover degenen die ik tegenkom. Want ja, wat is het leven toch mooi! ■

Bernard Guillot

Oud-directeur van het blad Le Messager



***“Ik neem ontslag en begin aan een nieuw professioneel avontuur, waarbij ik mijn vaardigheden ten dienste stel van christelijke verenigingen en stichtingen.*”**



Een roeping die de tijd overstijgt en een leven veranderde

Ik ben altijd overtuigd geweest dat God bestaat. Voor mij was het een evidentie, een realiteit die mijn leven van jongs af aan bepaalde.

In 1981, ik was slechts zeven jaar oud, raakte ik betrokken bij een auto-ongeluk dat me bijna twee weken in een diepe coma bracht. Mijn leven hing aan een zijden draadje. Als ik het zou overleven, zouden de gevolgen kwalijk zijn. En toch, te midden van deze beproeving, overviel me een diep gevoel van vrede. Ik herinner me een vreemde sensatie, alsof ik van bovenaf naar mezelf keek als toeschouwer van mijn eigen lichaam. Veel later, toen ik getuigenissen ontdekte over bijna-doodervaringen, begreep ik dat mijn eerdere gewaarwording daar sterk op leek. Destijds, als kind, kon ik dat niet onder woorden brengen.

Deze ervaring had een diepgaande invloed op mijn verdere leven, zelfs op een onbewuste manier. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik nog in leven was omdat God dat wilde. Had Hij mij de keuze gelaten? Ik weet het niet. Maar één ding was zeker: Hij had een missie voor mij voorbestemd.

Heel jong, overtuigd van een roeping, zet ik me in binnen mijn kerk, het Leger des Heils, eerst als jongsoldaat. Op 16-jarige leeftijd, tijdens een Europees jeugdcongres, voel ik met zekerheid dat God me riep om Hem te dienen in een apostolaat. Niet als predikant of officier van het Leger des Heils, maar op een andere manier. Ik blijf me inzetten en neem de verantwoordelijkheid om de jongsoldaten in mijn gemeenschap te onderwijzen.

Na mijn studie communicatie heb ik meer dan twaalf jaar als commercieel medewerker in de perswereld gewerkt. Maar op mijn 35e begint een ongemakkelijk gevoel zich te ontwikkelen: mijn waarden komen niet meer overeen met die van mijn bedrijf. Een overtuiging wordt duidelijk: het is tijd om mijn inzet een nieuwe invulling te geven. Ik neem ontslag en begin aan een nieuw professioneel avontuur, waarbij ik mijn vaardigheden inzet voor christelijke verenigingen en stichtingen.

Op dat moment geeft een ontmoeting een wending in mijn leven. Tijdens een gesprek met commissaris Massimo Paone¹ raakt me een vraag: Waarom zou ik niet dienen binnen mijn eigen wereldje, het Leger des Heils? De maanden verstrijken en de kans doet zich voor: ik word verantwoordelijk voor communicatie en fondsenwervingen voor de Congregatie van het Leger des Heils.

Mettertijd realiseer ik me dat God niets aan het toeval heeft overgelaten. Zijn roeping uitte zich met vastberadenheid, en dat steeds op het ideale moment. Hij heeft me voorbereid, gevormd en verrijkt door verschillende levenservaringen. Vandaag voel ik me terug waar ik thuishoor en gebruik ik mijn vaardigheden voor een missie die zinvol is.

Sinds dat ongeluk dat fataal had kunnen zijn, begeleiden deze woorden mij en stellen ze me in staat mijn apostolaat in volledige sereniteit te leven:

“Want ik, de Heer, weet wel welke plannen ik voor jullie heb; en ik verzeker jullie: het zijn geen plannen van ongeluk, maar plannen van geluk. Ik wil jullie een toekomst geven, een toekomst vol hoop.”
(Jeremia 29:11)

“Het is in rust en vertrouwen dat jullie kracht zal zijn.”
(Jesaja 30:15)

Cécile Clément

Hoofd communicatie en fondsenwerving voor de gemeenschap
Leger des Heils in Frankrijk
Sergeant communicatie van het korps Straatsburg



¹ Voormalig hoofd van het Leger des Heils in Frankrijk en België

Terugblik op de hoogtepunten van de afgelopen maanden

Een uitzonderlijke lancering van de kerstpotten

Op zaterdag 30 november opende het Leger des Heils zijn traditionele kerstinzamelactie met een solidariteits-evenement in Brussel, in aanwezigheid van de territoriale fanfare.

De 35 ervaren muzikanten ondersteunden drie kerstpotten verspreid over het centrum van de stad. Daarna verzamelden ze zich voor een voltallig optreden op het Beursplein, in het hart van de bruisende kerstmarkt van Brussel. Later op de avond gaven ze een prachtig kerstconcert in de nabijgelegen Sint-Katelijnekerk. Bijna duizend mensen lieten zich meeslepen door de klanken van hun muziek en stemmen, in een sfeer die zowel ingetogen als vrolijk was. Een kippenvelmoment op de gezamenlijke "tocht naar Kerstmis".

De voorzitter van de kerkfabriek bedankte met de woorden: "De muren van onze kerk trilden en zullen dit prachtige 'muziek-gebed' herinneren, zoals jullie muzikanten het de hele avond zo subtiel maar duidelijk naar voren brachten." Een uitzonderlijk moment dat de gemoederen heeft beroerd.



De Schuldbemiddelingsdienst en de dienst Begeleiding aan Huis van het Leger des Heils, ondersteunen mensen die in financiële moeilijkheden verkeren door overmatige schulden, die geheel of gedeeltelijk verband houden met één of meerdere kredietovereenkomsten. Het doel is hen te helpen een financiële balans terug te vinden en, voor zover mogelijk, hun schulden af te lossen, terwijl ervoor wordt gezorgd dat ze een degelijk leven kunnen leiden.

De kerstpotten van het Leger des Heils over gans België

Zoals elk jaar werden de kerstpotten van het Leger des Heils in alle korpsen van België opgezet om onze aanwezigheid in het hart van de steden te waarborgen.

Nieuw in 2024: de Belgische kerstpotten zijn overgestapt op digitaal inzamelen. De traditionele rode potten worden nu vergezeld van een digitale inzamelingszuil, waardoor alle vormen van doneren mogelijk zijn: contant, met een bankkaart of via de telefoon. Dit moderniseert het imago van het Leger des Heils... en moedigt alle vormen van gulheid aan!

Een grote dank aan onze genereuze donateurs, die ons in staat stellen onze sociale actie het hele jaar door verder te zetten.



Tweede editie van de Angel Tree-actie: een sprankel van geluk op de feestdagen

Ook dit jaar hebben het Leger des Heils en de medewerkers van Mars Belgium hun krachten gebundeld om een magisch kerstfeest te bieden aan de kinderen uit kansarme gezinnen via het initiatief "Angel Tree".

Dit solidariteitsproject maakt het mogelijk voor kinderen van gezinnen die worden ondersteund door de schuldbemiddelingsdienst van het Leger des Heils om een persoonlijk cadeau te ontvangen, aangeboden door een medewerker van Mars Belgium. Een mooie gelegenheid om de bedrijfswereld en de non-profitsector dichter bij elkaar te brengen, voor een meer solidaire samenleving.



BELGIË

Zomerkampen

Bereid de zomer voor met het Leger des Heils!

Het Leger des Heils biedt zomervakanties aan tegen aantrekkelijke prijzen voor iedereen: een ontspanningskamp voor vrouwen in Stavelot van 31 mei tot 5 juni, een zomerkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar in Spa en van 12 tot 22 juli, een Europees jongerenontmoetingskamp (EYE) in Nederland voor jongeren van 15-25 jaar, evenals ontspannings- en wandeluitstapjes voor iedereen. Deze activiteiten bieden een gezellige en veilige omgeving, ideaal om op te laden en onvergetelijke momenten te delen. De perfecte gelegenheid om van de zomer te genieten zonder veel geld uit te geven! Voor meer informatie over de vakanties en inschrijvingen, bezoek de website van het Leger des Heils of neem contact op met het dichtstbijzijnde korps. ■



INTERNATIONALE DAG VAN DE VROUW

Ontmoeting met bewoners van Foyer Selah



Ontmoeting in Foyer Selah

Na een succesvolle eerste editie in 2024 organiseert Foyer Selah in Brussel ook in 2025 een bijeenkomst om al haar bewoners te verzamelen rond het thema van de vrouw.

Dit jaar is het thema “mijn dromen, mijn projecten”. Het is een gelegenheid voor de bewoners van het tehuis om diepgaande onderwerpen te bespreken, zoals vrouwenrechten, gendergelijkheid, discriminatie, het mondig maken van vrouwen, culturele verschillen... Dit moment van reflectie en viering, dat op een informele manier plaatsvindt rond een kopje koffie, biedt elke vrouw de kans om te vertellen hoe de Internationale Vrouwendag in haar thuisland wordt gevierd.

Een interactieve vraag-en-antwoordsessie stelt elke vrouw in staat zich uit te drukken en haar persoonlijke ervaringen te delen. De evenementen die de stad Brussel organiseert voor de Internationale Vrouwendag zullen aan de bewoners van het tehuis worden aangekondigd, zodat ze, naast deze bijeenkomst, toegang hebben tot andere bronnen en inhoud. ■

INTERNATIONAAL

Het Leger des Heils ingeschakeld bij de branden in Los Angeles

Tijdens de verwoestende branden in januari 2025 in Californië, heeft het Leger des Heils zich onmiddellijk gemobiliseerd om hulp te bieden aan de slachtoffers.

Het was al aanwezig bij de eerste evacuaties en heeft maaltijden verstrekt aan de thuislozen en de hulpdiensten, in samenwerking met het Amerikaanse Rode Kruis. Opvangcentra werden opgezet in Los Angeles en de omliggende gebieden, waar onderdak werd geboden aan de getroffen families. Dertien noodvoertuigen, waaronder zes mobiele keukens, werden ingezet om een continue distributie van voedsel en basisbehoeften te waarborgen. Naast materiële steun heeft het Leger des Heils ook geestelijke en psychologische bijstand geboden aan de slachtoffers. Dankzij de solidariteit van vrijwilligers en de donaties van de gemeenschap, hebben honderden slachtoffers een minimum aan comfort kunnen vinden te midden van deze beproeving. ■

Donut Day 2025, vrijdag 6 juni !

DONUT DAY



Bedeling van donuts te Brussel in 2024

Ontstaan in 1938 in de Verenigde Staten en later in veel landen geïntroduceerd, is Donut Day een dag van feest en ontmoeting.

Het werd opgericht ter ere van de vrouwelijke vrijwilligers van het Leger des Heils, die in 1918 naar het front in Frankrijk werden gestuurd om morele en spirituele steun te bieden aan de soldaten. Deze vrouwen zouden donuts hebben gefrituurd in soldatenhelmen en deze op stokken hebben vervoerd... vandaar de vorm van de donut! Ongeveer 3000 donuts werden per dag bereid. Sindsdien is de donut een symbool geworden van de acties van het

Leger des Heils ten gunste van kwetsbare mensen.

Dit jaar op het programma: genieten van gratis uitgedeelde donuts voor bewoners, begunstigen en bezoekers in alle korpsen en instellingen van het Leger des Heils, daarbovenop ook in de stadscentra.

Zet de datum in je agenda!

Meer informatie volgt op onze website en sociale media. ■

DRINGEND

Foyer Bodeghem: de werkzaamheden vorderen

De Foyer Bodeghem, al meer dan 50 jaar aanwezig in het hart van Brussel, bevestigt zich als concrete en innovatieve oplossing voor sociale re-integratie.

Het biedt een veilige, menselijke en aangepaste omgeving voor alleenstaande mannen van boven de 21 jaar, zonder vast adres, en die te maken hebben met verslavingsproblemen, mentale gezondheidsproblemen, detentie, familiebreuken of asielaanvragen.

Sinds vele maanden zijn we begonnen met restauratiewerken aan het tehuis om de bewoners kamers aan te bieden in plaats van

slaapzalen, gerenoveerde sanitaire voorzieningen om hun privacy te garanderen en veilige ruimtes te creëren.

In de Foyer Bodeghem werken de bewoners actief mee aan het dagelijks leven en het onderhoud van de locatie: zo dragen ze bij aan de afwerking van Foyer Bodeghem door zelf de muren te schilderen.

We missen nog steeds fondsen om de werkzaamheden af te ronden en de gerenoveerde woningen in te richten: we hebben uw financiële steun nodig ■

Project 'menswaardigheid' voor Foyer Bodeghem: uw steun blijft essentieel!

Help ons de volgende stap te zetten, zodat we onze missie kunnen voortzetten: het verwelkomen, begeleiden en herhuisvesten van onze bewoners in het opvanghuis. Dit vertegenwoordigt meer dan 70 projecten voor het herstellen van menselijk leven per jaar.

👉 Doneer via:
www.legerdeshails.be

👉 of doe en gift via overschrijving:
IBAN : BE53-1910-5124-4153
BIC : CREGBEBB

UW NALATENSCHAP VERANDERT LEVENS : VOEG EEN GOED DOEL TOE AAN UW TESTAMENT !

In samenwerking met de vereniging Testament.be, stelt het Leger des Heils u gratis juridische ondersteuning voor om u te helpen bij het opstellen van uw testament.

Om meer te weten :
<https://armedusalut.be/nl/nalatenschapschenking/> of scan de QR code



VRAAG GRATIS EN VERTROUWELIJK DOCUMENTATIE AAN

Wilt u een volledige documentatie ontvangen over testamenten, donaties en levensverzekeringscontracten ten behoeve van het Leger des Heils?

Wilt u vertrouwelijk een afspraak maken met mevrouw Esther Tesch?



Mevrouw Esther Tesch

uw contactpersoon, staat klaar om naar uw vragen en persoonlijke verhaal te luisteren. Aarzel niet om haar te contacteren voor een ontmoeting.

Tel. 02/274.10.57

E-mail: etesch@armedusalut.be

Postadres:
Leger des Heils
Nieuwe Graanmarkt 34
1000 Brussel



De twee verenigingen (vzw Leger des Heils en vzw Sociale Werken van het Leger des Heils) zijn bevoegd om legaten, donaties, maar ook levensverzekeringen te ontvangen. De vzw Sociale Werken van het Leger des Heils profiteert van een belastingverlaging op de successierechten. Beide verenigingen worden elk jaar gecontroleerd door een commissaris van de rekeningen en verbinden zich ertoe de verzamelde bedragen te gebruiken om hun missies te vervullen.

Go ! ■ Driemaandelijks uitgave van het Leger des Heils | Nationaal Hoofdkwartier, Sociale Werken van het Leger des Heils in België, Nieuwe Graanmarkt 34, 1000 Brussel | Tel. : 02 513 39 04 | www.legerdesheils.be | Verantwoordelijke uitgever : Jacques Donzé | Anne-Laure Tellier | Uitgave van : Leger des Heils | Gedrukt bij Manu-Mail nv - Lebbeke



De Vereniging van de Sociale Werken van het Leger des Heils in België is goedgekeurd door het Ministerie van Financiën en gemachtigd om ontvangstbewijzen voor donaties uit te geven, KBC bank BE53-1910-5124-4153.

Foto's : © Leger des Heils. Wettelijk depot nov. 2016 - ISSN 2593-0400

Onze cijfers worden in alle transparantie en onafhankelijkheid
✓ GEANALYSEERD
✓ TOEGELICHT
✓ GEPUBLICEERD
op donorinfo.be

